

Open brief aan de inwoners van Pittem en Egem



7 april 2020

Beste inwoners

We leven in bijzondere tijden. Niemand van ons had deze wereldwijde pandemie van het Covid-19 virus zien aankomen. Nog minder kon iemand van ons, een tweetal maanden geleden, zich inbeelden wat de impact zou zijn op onze manier van leven en de grote economische gevolgen.

Vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 was de slogan van onze nieuwe onafhankelijke partij: "Tijd voor Verandering". Daarmee bedoelden we vooral meer democratie en een betere communicatie naar onze burgers toe vanuit de politiek. Daarmee bedoelden we bovendien ook een meer positieve en open manier om onze gemeente te besturen, in samenwerking met elkaar en voor elkaar.

Zeker nu, vinden we het noodzakelijk - tijdens de toch wel grootste wereldwijde crisis sinds de 2^e wereldoorlog - om ons te verenigen, om hoop te brengen in de harten van de mensen, om op een positieve manier samen deze strijd aan te gaan en te winnen.

Want, laat ons eerlijk wezen, onze overheden vragen veel, heel veel, aan ons als individu, maar ook aan onze ondernemers en bedrijven en vooral aan iedereen in de zorgsector. Laat hierover ook geen twijfel bestaan, de inspanningen die gevraagd worden zijn absoluut noodzakelijk en we moeten die blijven volhouden! De doortastende maatregelen die onze bewegingsvrijheid en manier van samenleven en samenkomen beperken zijn nodig en blijven nodig om ervoor te zorgen dat zo weinig mogelijk mensen besmet geraken, dat ons gezondheidssysteem standhoudt en dat het aantal mensen dat komt te overlijden zo laag mogelijk blijft.

Maar we hebben goed nieuws, jullie doen dit fantastisch! Als we kijken naar het aantal besmettingen per duizend inwoners moet Pittem-Egem, ten opzichte van onze buurgemeenten, enkel onderdoen voor onze vrienden uit Meulebeke. Jullie houden zich massaal aan de opgelegde maatregelen en dit verdient een hele grote pluim, bedankt inwoners van Pittem en Egem!!

Vorige zondag waren er opvallend veel fietsers en wandelaars te bespeuren in onze Verbiestgemeente. Vaak liepen de mensen alleen maar er waren ook veel gezinnen of koppels. Ook hier viel op hoe goed iedereen zich aan de regels houdt. En ja, hier en daar kwamen bekenden elkaar tegen en werd er een babbeltje gedaan, maar telkens zoals het hoort, op veilige afstand, kort, vriendelijk en warm, om dan weer de wandeling of fietstocht verder te zetten.

Natuurlijk begrijpen we ook dat niemand perfect is en ja hier en daar wordt wel eens een regel overtreden. We roepen die mensen dan ook op om toch wat harder hun best te doen om de opgelegde regels na te leven want het is in het belang van ons allemaal. Maar het toont ook aan dat we nog steeds mensen zijn, met onze gaven en fouten. Laat ons vooral, zeker nu, onze menselijkheid niet verliezen en houden aan de warme samenleving die we zijn.

Laat dat nu misschien net het positieve gevolg zijn van deze crisis waarin we zijn terecht gekomen. Onze overhaaste, drukke maatschappij is tot stilstand gekomen. We zijn er zeker van dat we niet de enige zijn, van wie de overvolle agenda plots helemaal leeg is geworden. Mensen hebben eindelijk opnieuw eens de tijd om te genieten van kleine dingen, een wandeling in eigen omgeving, tijd samen met gans het gezin, een vriendelijk woord, een goeiendag, een telefoontje, een babbel tijdens het wandelen op afstand. Mensen zijn blij om andere mensen te zien en nemen er terug wat meer tijd voor, waarderen wat voorheen soms als te vanzelfsprekend werd genomen.

Vandaar dat we als politieke fractie nog eens een warme oproep doen naar al onze inwoners toe om vol te houden, om te hopen op en te dromen van betere tijden, waarop we terug echt samen kunnen zijn. Een oproep ook om onze samenleving warm te houden, menselijk en verdraagzaam. Een oproep om straks, als alles voorbij is samen, schouder aan schouder, ons in te zetten om onze samenleving terug op te bouwen. Laat ons nu en straks, meer dan ooit onze lokale handelaars, vrije beroepen en ondernemers steunen. Zij doorstaan nu een zware storm, hebben het hard te verduren. Vandaar ook dat we als NieuwPittemEgem volop inzetten op en aanzetten tot lokaal winkelen, dit is nu belangrijker dan ooit.

We willen ook onze steun uitspreken aan alle mensen die momenteel tijdelijk economisch werkloos zijn geworden of moeten vrezen voor hun job de komende weken en maanden. Ook voor hen een boodschap van hoop. Bestaande ondernemingen zullen herrijzen, nieuwe ondernemingen zullen het licht zien. Ons Vlaams ondernemerschap, onze veerkracht, onze gekende werklust en inzet zullen maken dat we onze welvaart en ons welzijn zullen herwinnen.

We willen zeker ook onze dankbaarheid uitdrukken aan iedereen die aan het werk blijft. Jullie zorgen er allemaal samen voor dat onze economie standhoudt, dat er levensmiddelen voorradig blijven, dat we niets tekort komen.

Tot slot komen we tot de belangrijkste groep, namelijk iedereen die actief is in de zorg, artsen, verpleegkundigen, ander noodzakelijk personeel, zowel in onze rusthuizen, ziekenhuizen, thuiszorg en andere. Iedereen schreeuwt zijn dankbaarheid voor jullie nu van de daken, maar jullie inzet is er altijd al geweest, voor wie eenzaam is, voor wie ziek is, voor wie hulp nodig heeft. Jullie staan altijd al in de frontlinie, waar mensen ontdekken wat écht belangrijk is en wat niet of minder. Laat ons dat niet vergeten, als we binnen enkele maanden terug overgaan naar het "gewone" leven. Laat ons niet vergeten, dat jullie de echte helden zijn, altijd al geweest.

Beste inwoners van Pittem en Egem, vrees niet, wees hoopvol, zoek het positieve, steun elkaar en laat ons samen streven naar een betere en warmere samenleving.

Christophe Vancoillie - Fractie leider

In naam van NieuwPittemEgem

